



## Stichting Weeshuis Atjeh is klaar voor 2014

Het jaar 2013 ligt al weer 2 maanden achter ons. Het nieuwe jaar wordt voor ons heel belangrijk. Dan zal blijken of al onze inspanningen voor de komende 6 maanden succes oplevert.

Naar aanleiding van de laatste nieuwsbrief in oktober 2013, "Stichting Weeshuis Atjeh op zoek naar nieuwe bestuursleden" zijn er positieve ontwikkelingen te melden. ER IS EEN NIEUW BESTUUR.

Tevens hebben we aan geselecteerde relaties om financiële steun verzocht. De eerste voorzichtige reacties hebben we inmiddels mogen ontvangen. Zie het als een pilot, mede hierdoor gaan we met deze ingezette strategie verder.

### Stichting Weeshuis Atjeh is trots op haar nieuwe bestuursleden

Er zijn een aantal zeer positieve reacties gekomen en wij kunnen heden twee nieuwe bestuurders aan u voorstellen. Steunbetuigers van het eerste uur hebben op onze oproep gereageerd. Hun mening is dat de stichting het verdient om voortgezet te worden. Maar zij realiseren zich ook dat dit niet gemakkelijk zal zijn en dat in het eerste jaar men alle registers moeten open trekken om aan de noodzakelijke financiële middelen te komen.

**Frans Ossendorp** en **Frank du Long** zijn al enige maanden met Stichting Weeshuis Atjeh in gesprek om de functies van penningmeester en voorzitter te gaan bekleden.

Frans ( 65 + ) en Frank ( 70+ ) beiden gepensioneerd kennen elkaar al lang en hebben zowel samen als los van elkaar verschillende bestuursfuncties bekleed.

Frank heeft na het lezen van de laatste nieuwsbrief meteen gereageerd en om zich heen gekeken wat hij voor de Stichting Weeshuis Atjeh kon betekenen. Als eerste heeft hij zijn vriend Frans benaderd met het verzoek hem bij te willen staan om de stichting draaiende te houden.



Frank du Long: "Als jochie van twaalf jaar oud moest ik mijn geboorteland Indonesië om educatieve redenen verlaten. Ik maakte deze reis geheel alleen om eerst mijn vervolgonderwijs te starten op kostschool in Weert. Ik wist toen niet dat ik in Nederland bleef. Inmiddels ben ik een zeventig plusser en mijn hart lonkt nog steeds naar mijn moederland en bijna bij alles wat er daar gebeurt voel ik mij betrokken. Zo ook met het Weeshuisproject van Leon, Bianca en Laia. Ik voel mij verplicht hen te helpen om dit prachtig initiatief in leven te houden. Mijn wortels liggen daar mijn leven is hier.



Frans Ossendorp: "Geboren 13 februari 1949 te Amsterdam en woon sinds 1973 in Uitgeest. Getrouwd en heb 2 volwassen kinderen en 3 klein kinderen. Wij hebben een, in Indonesie geboren, geadopteerde zoon; dit is mijn Link met Indonesië en nu Stichting Weeshuis Atjeh.



Frans heeft de nodige bestuurlijke ervaring opgedaan bij en via allerlei functies binnen sociale en sport instellingen en is Lid in de Orde van Oranje-  
Inmiddels zijn de zaken geregeld voor het aantreden van Frans en Frank tot het bestuur van de Stichting en hebben zij zich via Skype voorgesteld aan Pak Aswani (Operationeel manager van het weeshuis) en aan Muslimin (supervisor van het weeshuis).

“Wij vinden het de moeite waard om het prachtige tot nu toe neergezette resultaat in Atjeh een kans te geven om te worden voortgezet. Dit is gezien de huidige situatie niet een van zelf sprekende zaak. Hierbij is nog meer hulp en ondersteuning nodig. Maar wij gaan ervoor!”

Gelukkig kunnen we u nu vertellen dat het ons ook gelukt is om het bestuur uit te breiden. Het secretariaat gaat nu door 2 bestuursleden ingevuld worden. Zij gaan ons helpen met onder andere het beheer van de website, het schrijven van de nieuwsbrieven en overig secretariael werk.

Mogen we verder u voorstellen aan: Margriet Berents en Henny Kollaard.



Margriet Berents heeft in totaal ongeveer 5 jaar in Indonesië gewoond. Haar eerste kennismaking met Indonesië was in 1997. Voor de studie Biologie woonde zij 10 maanden lang in het oerwoud van Atjeh om daar Orang Utans te bestuderen. Na haar studie te hebben afgerond wilde ze niets liever dan weer terug gaan naar Indonesië.

In 1999 deed zij mee aan een uitwisselingsprogramma met Halmahera ( Noord-Molukken). In 2001 heeft zij zich gevestigd in Lovina ( Bali) om op Sumatra, Java, Bali, Lombok en sporadisch Maleisië als reisleidster voor

Djoser aan het werk te gaan.

In 2003 is zij teruggekeerd naar Nederland om haar dochter te wereld te brengen. Zij heeft 5 jaar gewerkt bij een klantenservice voor verschillende reisorganisaties en ze werkt nu bijna 5 jaar als secretaresse/ assistent parkmanager voor verschillende ondernemersverenigingen en bedrijventerreinen.

Margriet : "Ik wil graag een steentje bijdragen aan de Stichting Weeshuis Atjeh. Ik heb zelf in dit gebied tussen de lokale bevolking gewoond en ben door hen opgenomen in hun gemeenschap. Ik weet hoe de mensen hier (schaars) leven. Toen ik destijds de beelden van de Tsunami op de televisie zag, was ik dagen van de kaart. Ik was er kapot van en had het gevoel dat ik iets moest doen...Daarom wil ik me graag inzetten voor deze Stichting".



Henny Kollaard “ Ik ken Frank en Frans al tijden en steun hen regelmatig op technisch en redactioneel gebied. Ik heb geen emotionele binding met Sumatra maar voel mij er wel bij betrokken en heb daarom ook ja gezegd toen mij gevraagd werd om medewerking te verlenen aan dit project.



**Stichting Weeshuis Atjeh**

Heeft u interesse om ons te helpen dat kan :

We zoeken nog steeds personele en bestuurlijke ondersteuning. Informatie [frank@dulong.nl](mailto:frank@dulong.nl)

**St. Weeshuis Atjeh in 2014, Uw hulp blijft noodzakelijk Terima Kasi banjak.**

Bedankt voor uw aandacht.,

Laia Reedijk en Bianca Smolders, Voormalige bestuurders

Frans, Margriet, Henny en Frank ,Nieuwe bestuurders