



# Stichting weeshuis Atjeh

**Postadres=**

T.a.v.: Bianca Smolders

Ewijkstraat 3

2132 SG Hoofddorp

**Telefoon=**

06-12759696 (Leon Burger)

**Email=**

[info@weeshuisatjeh.nl](mailto:info@weeshuisatjeh.nl)

**Website=**

[www.weeshuisatjeh.nl](http://www.weeshuisatjeh.nl)

**Giro=**

4201744 tnv Stichting Weeshuis

Atjeh te Hoofddorp

Beste betrokkenen,

## Woordje van de voorzitter...

Het was best wel een beetje spannend voor onze jongens. Ineens een hele groep meiden erbij. Hoewel dit even wennen was beginnen de meiden zich al aardig thuis te voelen. Zo badmintonnen ze samen, doen samen hun huiswerk en is het al met al een gezellig samenzijn. Het is werkelijk fantastisch om te zien dat het grootste deel van de groep zich hartstikke thuis voelt. Dit was de voornaamste conclusie die ik kon trekken bij mijn laatste bezoek. Afgelopen zomer stond mijn vakantiebestemming natuurlijk vast. Ik heb vol trots mijn ouders, zussen en goede vrienden het weeshuis kunnen laten zien. Een fantastische ervaring! Zo zou ik iedereen willen laten zien hoe goed het met onze kinderen gaat. En dat met de wetenschap wat zij allemaal hebben meegemaakt.

Daarnaast bereikte ons het goede nieuws dat alle kinderen over zijn naar de volgende klas! Wij zijn vanuit Nederland natuurlijk ontzettend trots op onze kinderen aangezien zij echt doorzettingsvermogen vertonen op hun school.

Uit financiële rapportages is gebleken dat de transportkosten om van en naar school te komen vrij hoog zijn. Om op de lange termijn transportkosten te besparen willen wij een schoolbusje kopen. Wij hopen dat u ons hierbij wilt helpen door een donatie te doen tijdens bijvoorbeeld één van onze acties.

Alvast hartelijk bedankt!

Leon Burger



## Koekactie basisschool Kompas uit Schermerhorn.



Op 25 oktober 2007 heeft basisschool het Kompas zich op positieve wijze ingezet voor ons weeshuis. Zo werden er speculazens verkocht voor onze kinderen. Namens ons bestuur en natuurlijk alle kinderen willen we zeggen: hartelijk bedankt!

## Stichting Worldrunners

Op 13 oktober jl. werd er een sportief evenement door Stichting Worldrunners in het teken van onze kinderen gezet. Zo werd er een loop en fietstocht vanuit Egmond aan Zee georganiseerd welke in het strandpaviljoen zeezicht in IJmuiden aan Zee eindigde.

Al vroeg vertrokken alle deelnemers vanaf het strand onder begeleiding van de voorzitter van Stichting Worldrunners Jan Broekema naar het eerste stoppunt Castricum aan Zee. Vanaf het startpunt in Egmond aan Zee werden wij direct al in de watten gelegd door het strandpaviljoen de Uitkijk. Zo kregen alle deelnemers gratis koffie en gebak aangeboden! Alle deelnemers gingen na deze heerlijke versnaperingen van start. Op het zelfde moment gingen alle fietsers naar het zelfde eindpunt.



Aangekomen in IJmuiden werden alle fietsers opgevangen door Sylvia. Zij verwees iedereen richting de eindbestemming, namelijk het strandpaviljoen Zeezicht in IJmuiden aan Zee. In het paviljoen was een ruimte beschikbaar gesteld en een heerlijke barbecue georganiseerd voor alle deelnemers. Mede door toedoen van de strandpaviljoens werd dit evenement een groot succes, waarvoor onze grote dank! Onze speciale dank gaat uit naar Stichting Worldrunners. Jan, Martha, Roelof, Klaas en alle andere worldrunners, wij hebben er van genoten en hopen jullie nog eens te mogen verwelkomen in Indonesië!

## Runnersworld Breda organiseert Funloop voor weeshuis!

Op 21 oktober zette Jos Coniuszek eigenaar van de Runnersworld in Breda) een sponsorloop in het teken van ons project. Bewust werd er deze dag gekozen om niet een mega evenement te organiseren, maar een leuke funloop te houden voor jong en oud. Zo konden mensen naast het hardlopen mee doen aan een loterij waarvan de opbrengst naar het weeshuis ging. Naast de inspanningen die er verricht werden voor onze kinderen was het bovenal heel erg gezellig. Zo was er een plaatselijke band aanwezig die de hele zaal op zijn kop zette. Een gezellige zondag in Brabant!

### **Pasar Malams 2008**

Ook in 2008 staan wij weer op de Pasar Malams (Indonesische avondmarkten) die door Stichting Bersama worden georganiseerd. Lijkt het u leuk om een keer een bezoekje te brengen aan een Indonesische middag en avond? Kijk op [www.stichtingbersama.nl](http://www.stichtingbersama.nl) voor de agenda. Zo staan wij volgend jaar in Sas van Gent, Almere, Den Helder, Lelystad, Beverwijk, Alkmaar en in Hilversum. Lijkt het jouw leuk om eens te helpen op één van deze Pasar Malams of een andere actie? Wij horen het graag!

### **Vaste donateurs**

Om de kinderen die in ons weeshuis wonen een toekomst te kunnen bieden zijn wij nog steeds heel hard op zoek naar vaste donateurs. Wij hebben net de verantwoordelijkheid gekregen voor het net geopende meisjesgedeelte. Wij zijn hard op zoek naar hulp voor deze groep. Sponsoring is al mogelijk vanaf 3 euro per maand! Voor het bedrag van € 22,- per maand steunt u, een weeskind in ons weeshuis. Alvast bedankt!

### **Vragen?**

Voor meer informatie verwijst ik u naar onze website: [www.weeshuisatjeh.nl](http://www.weeshuisatjeh.nl). U kunt u vragen en / of opmerkingen richten aan [info@weeshuisatjeh.nl](mailto:info@weeshuisatjeh.nl) of telefonisch contact opnemen met 06-12759696.

Voor zover deze editie van onze nieuwsbrief.

Met hartelijke groet,

Namens Stichting Weeshuis Atjeh,

Leon Burger, voorzitter

- Indien u geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kunt u dit laten weten d.m.v. een e-mail richting [info@weeshuisatjeh.nl](mailto:info@weeshuisatjeh.nl).

