



Stichting Weeshuis Atjeh
Esschilderstraat 32-zwart
2012 BE Haarlem
info@weeshuisatjeh.nl
KvK-nummer 37116897

Stichting Weeshuis Atjeh in nood

Het bestuur treedt af, de klok slaat vijf voor twaalf

Sinds enige tijd houden wij u op de hoogte door onze nieuwsitems met u te delen via de [website](#) en onze [Facebookpagina](#). Een recente ontwikkeling vraagt om extra aandacht. Op 21 oktober is bekend geworden dat het huidige bestuur van Stichting Weeshuis Atjeh op korte termijn moet aftreden. De stichting is naarstig op zoek naar een vervangend bestuur. In deze aanvullende nieuwsbrief willen wij u ook op de hoogte brengen van vrolijker nieuws! Zoals bijvoorbeeld het bezoek aan het weeshuis van één van onze donateurs.

Stichting Weeshuis Atjeh op zoek naar nieuwe bestuursleden

Met pijn in hun hart moeten de huidige bestuursleden (Bianca Smolders en Laia Reedijk - red.) vanwege persoonlijke redenen hun functie bij de stichting beëindigen. De medeoprichters van het weeshuis vinden het inmiddels ook tijd voor een frisse wind. Na acht jaar mooie ervaringen en herinneringen te hebben opgedaan, moeten zij het stokje nu overhandigen. Maar aan wie?

De stichting is met spoed op zoek naar bestuursleden of een organisatie om de activiteiten over te nemen. Wij willen de mensen die de stichting altijd een warm hart hebben toegedragen uitnodigen om mee te denken. Misschien heeft u een barmhartige Samaritaan in uw netwerk? Of bent u zelf de perfecte kandidaat?

Heeft uw organisatie ruimte om de activiteiten van Stichting Weeshuis Atjeh over te nemen? Of heeft u misschien een suggestie voor een potentiële organisatie?

Reageer vóór 2 november 2013 via info@weeshuisatjeh.nl (ter attentie van Bianca Smolders of Laia Reedijk). Ook voor aanvullende vragen kunt u hen via hetzelfde e-mailadres benaderen, zij vertellen u graag meer.

Interview op NostalgieNet Radio



Op 21 oktober 2013 hebben Bianca Smolders en Laia Reedijk een interview gegeven over Stichting Weeshuis Atjeh op NostalgieNet Radio.

Wilt u de uitzending nog eens terugluisteren? Dat kan! Op onze website hebben wij een [audiofragment](#) van het radioprogramma geplaatst.

Stichting World Runners op bezoek bij weeshuis Atjeh

Stichting World Runners organiseert hardlooppwedstrijden en doneert de inschrijfgelden aan goede doelen, waaronder Stichting Weeshuis Atjeh. In juli dit jaar zijn Roelof Olthof (bestuurslid, Stichting World Runners - red.) en zijn partner Bonnie naar Indonesië gevlogen om onder andere weeshuis Atjeh te bezoeken. Zij deelden hun ervaringen met ons:

“We werden warm verwelkomt, erg indrukwekkend. De plaatselijke directeur Pak Asnawi beet het spits af met een toespraak, waarna wij getrakteerd werden op zang- en dansvoorstellingen van de kinderen. Na de optredens konden wij genieten van heerlijke hapjes en drankjes.

Tijdens een rondleiding door de gebouwen werd ons verteld wat er momenteel aan vervanging toe is in het weeshuis (waaronder een grasmaaier, nieuwe bedden en een voetbal). Wij hebben uitgelegd dat financiële hulp vanuit Stichting Weeshuis Atjeh komt, maar privé wilden wij graag iets doen. We hebben voor de jongens een voetbal gekocht en voor de meisjes een volleybal. Daarnaast mochten wij de kinderen blij maken met een voorraad sportshirts, pennen, schriften en stickervellen.

De tweede dag hebben wij een basisschool en een middelbare school (waar de kinderen naartoe gaan) bezocht. Als afsluiting van ons bezoek hebben wij voor iedereen een maaltijd gehaald en hebben we tijdens het eten nog gezellig kunnen praten met iedereen.

We zijn blij dat we een keer zelf hebben gezien hoe het daar is. Het was een indrukwekkend bezoek waar we met plezier op terugkijken.”



Een dag uit het leven in weeshuis Atjeh - door Muslim El Yamani



Ik wil graag een verhaal delen met mijn vrienden. Een verhaal over de kinderen in weeshuis Atjeh, mijn verhaal. Op 26 december 2004 verwoestte de tsunami het leven van veel kinderen, ik ben één van die kinderen. Stichting Weeshuis Atjeh is opgericht om ons te helpen. Wij leven nu bijna negen jaar in het weeshuis, ik geef u één dag uit dat leven.

Onze dag begint om vijf uur in de ochtend. We zorgen dat we schoon zijn als we aan ons ochtendgebed (het 'Fajr gebed') beginnen. Daarna gaan we snel aan de gang met ons huiswerk en andere voorbereidingen voor school, zodat we de lessen straks goed begrijpen.

Anderhalf uur later zitten we in ons schooluniform klaar in de eetkamer voor het gezamenlijke ontbijt.

Na het eten ruimen we z'n allen het ontbijt weer op, we doen de afwas en maken de boel weer schoon. Als we gedag hebben gezegd tegen het management en de leiders, vertrekken we naar school. Eenmaal op school, verspillen we geen tijd. Elke minuut wordt positief gevuld. Als we bijvoorbeeld een tussenuur hebben, gaan we de stof leren of bespreken we het lesmateriaal met onze klasgenoten.

Zodra school is afgelopen, lopen we terug naar het weeshuis. Het eerste wat we daar doen is ons schooluniform omwisselen voor ons dagelijkse outfit.

Na de lunch hebben we pauze, welke wij istirahat noemen. Dit is geen pauze om te spelen, we rusten. Dit rustmoment heeft tot doel ons discipline bij te brengen. Hierna volgen onze routineactiviteiten weer, we zeggen het namiddaggebed (het 'Asr gebed') en studeren. Om vijf uur in de middag zijn we klaar en mogen we iets voor onszelf doen: we voetballen, spelen badminton of gaan bijvoorbeeld een potje tafeltennissen.

Om zes uur 's avonds gaan we douchen, gevolgd door het avondgebed (het 'Maghrib gebed'). Als iedereen klaar is schuiven we aan voor het avondeten.

Na de maaltijd gaan we weer studeren, tot het tijd is voor het nachtgebed (het 'Isha gebed'). Dit gebed luidt het einde van de dag in, we maken ons hierna klaar om te gaan slapen.

Onze dagen zijn gevuld met activiteiten en routineklusjes, dit doen wij met veel plezier. Het brengt ons namelijk het behaaglijke gevoel van verbondenheid.

Daar hebben wij onze vrienden voor te danken, u. Dankzij uw hulp hebben wij nu een fatsoenlijk leven, dat heeft ons door de bittere herinneringen heengetrokken. De tsunami heeft ons alles afgenomen wat ons lief was in ons leven; onze familie, bezittingen en het plezier in het leven. Dankzij uw hulp zien wij de schoonheid van het leven weer en voelen wij weer de warmte van het hebben van een familie. Onze nieuwe familie, weeshuis Atjeh.

