



# Stichting Weeshuis Atjeh

Geachte donateurs, sponsors en andere belangstellenden,

10 jaar na de desastreuze Tsunami van 2004 die in een deel van Indonesië dood en verderf zaaide en voor de oprichters van de Stichting Weeshuis Atjeh aanleiding was om het initiatief te nemen tot de bouw van het Kindertehuis heeft het huidige bestuur van de Stichting Weeshuis Atjeh een zeer moeilijke maar onafwendbare beslissing moeten nemen.

**Het bestuur van de Stichting Weeshuis Atjeh heeft de beslissing moeten nemen om de stichting te (gaan) ontbinden. Deze ontbinding zal, zoals de zaken er nu voorstaan, in het jaar 2015 gaan gebeuren. Het rekeningnummer NL93 INGB 0004 2017 44 blijft voorlopig nog open. Alle ontvangen bedragen zullen worden overgemaakt naar het Weeshuis in Atjeh.**

De ontbinding van de stichting heeft als directe en meest ingrijpende consequentie dat zij de financiële steun die de afgelopen jaren is gegeven aan het kindertehuis binnenkort moeten gaan stopzetten wegens gebrek aan de benodigde financiële middelen.

De initiatiefnemers van het eerste uur Leon Burger, Bianca Smolders en Laia Reedijk hadden zich in 2005 als doel gesteld: Het bouwen en / of exploiteren van een kindertehuis in Atjeh in het bijzonder. In de loop der jaren is er naast het verschaffen van onderdak en voedsel nog een factor aan toegevoegd en wel de factor onderwijs.

Na het terugtreden van Leon hebben Bianca en Laia als overgebleven bestuurders nog een tijd de stichting draaiende gehouden.

In 2013 hebben ook zij het besluit moeten nemen om zich uit de stichting terug te trekken. In dat jaar hebben zij verwoede pogingen gedaan om opvolgers te vinden en / of samenwerking aan te gaan. Uitgangspunt was de continuïteit van de stichting.

Eind 2013 hebben wij, Frank du Long en Frans Ossendorp, ons bereid verklaard de functies van Bianca en Laia over te nemen. Binnen niet al te lange tijd vonden wij in Margriet Berents en Hennie Kollaard twee enthousiaste krachten die ons op allerlei terreinen hebben ondersteund. Hoewel eind 2013 de financiële positie ook al onder druk stond dachten wij tijd te hebben om te werken aan het verbeteren van de financiële positie en de verdere continuïteit van de stichting. Na een jaar van inspanningen moeten wij toegeven dat wij daar helaas niet in zijn geslaagd.

In oktober 2014 hebben wij de situatie zeer kritisch bekeken en besproken. Wij kwamen tot de conclusie dat wij de continuïteit van de stichting niet kunnen garanderen, tenzij er zich op korte termijn grote verandering zou voordoen. Er is toen besloten het einde van 2014 af te wachten en dan indien nodig de nodige stappen te gaan zetten.

Wij hadden eerder in het jaar 2014 de leiding van het Weeshuis al op de hoogte gebracht van de toen al nijpende financiële situatie. In oktober hebben wij de betrokkenen in Atjeh ingelicht dat als wij er op korte termijn niet in zouden slagen de nodige fondsen te vinden, die nodig zijn voor een langere continuïteit, dit het einde van de stichting zou betekenen.

Wij zijn er niet in geslaagd de broodnodige extra support te vinden en hebben dan ook besloten al onze trouwe ondersteuners van het genomen besluit op de hoogte te stellen.

Als wij het gedachtengoed van Leon, Bianca en Laia zouden willen volbrengen is er een jaarlijkse inkomensstroom nodig van tussen de € 15.000,- en € 20.000,- voor eten, gebouwen, begeleiders en onderwijs en dit voor ongeveer een periode van 10 jaar.

Het wegvallen van enkele grotere sponsors, onze ervaring het afgelopen jaar bij benadering van nieuwe sponsors en donateurs en de algemene malaise die er heerst onder stichtingen met de zelfde doelstelling als de onze heeft mede tot ons besluit geleid.

Hoewel de financiële realiteit ons heeft ingehaald heeft uw steun de afgelopen jaren er toch voor gezorgd dat er een groep kinderen onderdak, voedsel, aandacht en onderwijs heeft ontvangen die zij anders misschien niet zouden hebben gehad.

Zoals al eerder aangegeven blijft de rekening van de stichting bij de **ING Bank NL93 INGB 0004 2017 44** voorlopig geopend en alle gelden die er nog op binnen komen zullen worden overgemaakt naar het kindertehuis in Atjeh.

Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen bij u zijn. Uiteraard willen wij proberen deze te beantwoorden, wel verzoeken wij u deze vragen, van wege omstandigheden, voorlopig te stellen aan de penningmeester van de stichting en wel op zijn e-mail adres [f.ozzie.com@ziggo.nl](mailto:f.ozzie.com@ziggo.nl)

Een treurig begin van het jaar 2015, maar helaas het is niet anders

Namens alle ooit bij Stichting Weeshuis Atjeh betrokken personen onze hartelijk dank voor alle steun die wij van u hebben mogen ontvangen.

Namens Stichting Weeshuis Atjeh

Frank du long, voorzitter

Frans Ossendorp, penningmeester

---



*Foto's januari 2015*