



Stichting weeshuis Atjeh

Postadres=

T.a.v.: Bianca Smolders
Ewijkstraat 3
2132 SG Hoofddorp

Telefoon=

06-12759696 (Leon Burger)

Email=

info@weeshuisatjeh.nl

Website=

www.weeshuisatjeh.nl

Giro=

4201744 tnv Stichting Weeshuis
Atjeh te Hoofddorp

Beste betrokkenen,

Zondag 16 juli 2006 was het eindelijk zover! Het weeshuis in Lam Hasan is op deze dag officieel geopend. In deze nieuwsbrief uiteraard een verslag van deze feestelijke dag. Daarnaast willen wij u graag informeren over de situatie in Atjeh en de indrukwekkende vraag om hulp die ons daar heeft bereikt.

Woordje van de voorzitter...

U heeft via de nieuwsbrieven en de website de bouw van het weeshuis kunnen volgen. In Atjeh aangekomen vertelde onze aannemer mij dat tijdens het maken van de fundering er in de grond nog 2 kinderlijkjes zijn gevonden. Dit herinnerde mij weer aan de enorme tragische tsunami. Eenmaal bij het weeshuis aangekomen was het zien van het weeshuis voor mij al een feest op zich. Voor me stond het weeshuis, zoals ik dat al enige tijd voor ogen had, een fantastische gewaarwording. Hierbij wil ik u dan ook persoonlijk bedanken voor uw bijdrage om dit mogelijk te maken. 21 weeskinderen kunnen nu in een rustige omgeving werken aan zijn of haar verdere toekomst. Het zal een nieuwe start moeten zijn in hun nog jonge leven, waar het gebouw 100% zeker een positieve bijdrage aan zal leveren. Ieder kind zal in ieder geval een eigen plekje krijgen en daarnaast is het personeel dusdanig betrokken dat wij er zeker van zijn dat het aan zorg en begeleiding niet zal ontbreken. Hierbij een aantal foto's van het weeshuis, zodat u mee kunt genieten.



Jan Verhaar

Voorzitter Karuna
www.stichtingkaruna.nl
Directeur adviesbureau Mens en organisatie, docent projectmanagement, opleiding Media en Entertainmentmanagement aan de Hogeschool INHOLLAND te Haarlem

Jaco Booster

Voorzitter Stichting Elim
www.stichting-elim.nl/elim

Jaques Brijl

Voorzitter Horizon Holland
www.horizonholland.org

Dhr. M. Bouchallikh

Directeur Islamic Relief
www.islamic-relief.nl

Jan van der Zwan,

Voormalig directeur v/d afdeling onderwijs Bartimeus in Zeist. Voormalig adviseur van de DNIKS in Jakarta. De Nederlandse vertaling van deze afkorting is: Nationale Raad voor Maatschappelijk welzijn.

Kees Hoekstra

Voorzitter Stichting Flowgi
www.flowgi.org

Tijdens de openingsceremonie hebben er verschillende mensen gesproken. Naast het hoofd van het dorp Lam Hasan, hebben ook de geestelijk leider, een weeskind en het hoofd van het district hun dankbaarheid en steun betuigd.

Het was een hoogtepunt was om de opening bij te wonen. Nu nog het tweede gedeelte van het weeshuis. De plaatsing van het gebouw van het tweede gedeelte van het weeshuis komt er iets anders uit te zien, doordat er langs het weeshuis een weg gelegd wordt. Om deze reden hebben direct betrokkenen ter plaatse met eigen financiële middelen een extra stuk grond gekocht. Het gebouw van de extra slaapkamers komt nu iets dichterbij het gedeelte te staan wat er al staat. De eetkamer komt na de 2^e fase van het project achter de slaapkamers in plaats van ernaast. De extra kosten die ontstaan, doordat er extra grond bewerkt moet worden voor de keuken, worden door onze samenwerkingspartner ter plaatse gedekt. Het positieve van dit alles is dat de extra grond die tot onze beschikking is gekomen kan helpen om de weeskinderen in eigen behoefte kunnen voorzien. Zo willen wij nu een project opstarten om groente te gaan verbouwen en een kippenproject te starten. Wij hopen dat u ons blijft volgen en ook dit project wilt ondersteunen. Met onderdak alleen, redden de kinderen het nu namelijk nog niet.

De huidige situatie in Atjeh. Verslag van Bianca Smolders en Leon Burger.

De wederopbouw

De bouw aan de kustlijn is nog in volle gang. Vele dorpen zijn nog lang niet wederopgebouwd, maar er staan al een aantal opgehoogde huizen en barakken. In en rondom de stad Banda Aceh hebben vele hun leven weer opgepakt. Het positieve is dat alle tentenkampen zijn verdwenen. Er zijn nu veel (tijdelijke) kleine huisjes gebouwd. Voor de buitenwereld ziet het er goed uit, toch zijn wij erg geschrokken van de huidige situatie.



Hoe gaat het met de (wees)kinderen van Atjeh?

Er zijn 4 verschillende groepen namelijk: kinderen die beide ouders zijn verloren, kinderen met alleen nog hun vader, kinderen met alleen nog hun moeder en kinderen waarvan de ouders nog leven. Weeskinderen en gezinnen met alleenstaande moeders hebben het op dit moment het zwaarst. Zo zijn de weeskinderen die wij opvangen wel al een aantal maanden uit tentenkampen gehaald, maar is de vervolgvraag voor deze kinderen dramatisch verlopen. Bij onze aankomst sliepen er wel 10 kinderen in een veel te klein huisje, waar ze s` nachts letterlijk over elkaar heen lagen.

De plaatselijke organisatie "Lost Children Operation" (LCO), waar wij mee samenwerken, wilde graag dat wij 35 kinderen op zouden nemen in het weeshuis die nog een moeder hebben. De beweegredenen van deze vraag zijn de slechte omstandigheden waar deze families in verkeren. De alleenstaande vrouwen kunnen simpelweg niet rondkomen van hun magere salaris en kunnen niet zorgen voor hun kinderen. In basisbehoefte als eten, medische zorg en scholing worden door hen nu prioriteiten gesteld.

Een voorbeeld

Wij hebben het LCO gevraagd om ons de situatie van de alleenstaande moeders te laten zien. Wat wij aantreffen is werkelijk schrijnend. Uiteraard probeert elke moeder haar zoon of dochter te voeden. Door de hoge kosten door inflatie op dit moment blijft er gewoonweg niet genoeg geld over voor andere behoeften van het kind. Zo worden sommige kinderen niet meer naar school gestuurd. Hoewel veel scholen in de omgeving op dit moment geen schoolgeld vragen zijn het onkosten voor transport, schooluniform en het aanschaffen van boeken die het onmogelijk maken voor veel moeders om dit te bekostigen.

Hierbij een concreet voorbeeld: Wij hebben bijvoorbeeld gesproken met een vrouw die zelf 3 kinderen onderhoudt. Haar man is door de tsunami omgekomen en zij werkt nu door de was van rijke mensen te doen. Hiermee verdient zij € 15,- per maand. Nu hebben wij met verschillende partijen berekend dat één kind voor 8000 Indonesische rupiah 3 maal per dag een goed samengestelde maaltijd eet. Dit houdt in dat 1 kind voor 240.000 rupiah per maand eet. Wat ongeveer neerkomt op € 22,- U begrijpt dat het voor deze vrouw heel moeilijk is om van €15,- haarzelf en haar 3 kinderen te onderhouden. Deze vrouw heeft ons gesmeekt om één van haar kinderen op te nemen in het weeshuis, waar wij het kind letterlijk in ons armen gedrukt kregen, zodat haar kind kans had op een betere toekomst.

U begrijpt dat dit voor ons zware emotionele momenten op heeft geleverd.

Onze visie

Onze visie is dat een kind niet bij haar of zijn moeder weggehaald moet worden, maar dat deze families op een andere wijze ondersteunt zouden moeten worden. In ons weeshuis komen dus alleen en uitsluitend weeskinderen. Deze kinderen hebben het overigens nog zwaarder, omdat velen van hot naar her gestuurd worden. Ze slapen waar op dat moment eten over is. Ons is duidelijk dat de behoefte voor permanente opvang van weeskinderen is nog steeds heel erg groot is. Ons project met een capaciteit van 50 kinderen is dus nog maar een druppel op de gloeiende plaat.

Vervolgproject

Toch zijn wij van mening dat er ook hulp moet komen voor de doelgroep kinderen van alleenstaande moeders. Om deze reden willen wij deze doelgroep meenemen in ons vervolgproject. Dit project is gericht op het verzelfstandigen van de weeskinderen. Het verbouwen van groente en verzorgen van bijvoorbeeld kippen. Van de opbrengst willen wij de kinderen van alleenstaande moeders laten mee-eten. Verder willen wij bekijken of er nog andere mogelijkheden zijn om deze doelgroep te ondersteunen. Wij hopen op uw financiële steun. Mocht u vragen hebben of ideeën om deze mensen te steunen, benader ons gerust.

Vragen?

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website: www.weeshuisatjeh.nl. U kunt u vragen en / of opmerkingen richten aan info@weeshuisatjeh.nl of telefonisch contact opnemen met mij via 06-12759696.

Voor zover deze editie van onze nieuwsbrief.

Met hartelijke groet,
Namens Stichting Weeshuis Atjeh,

Leon Burger, voorzitter



* Indien u geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kunt u dit laten weten d.m.v. een e-mail.