



**Van links naar rechts, Pak Asnawi, operationeel manager, Muslimin, supervisor en Pak Yusuf, tolk.*

Betreft: Overlijden van Pak Asnawi, Operationeel Manager

Doetinchem, 18 april 2017

Aan alle betrokkenen bij Stichting Weeshuis Atjeh en aan allen die de weeskinderen een warm hart toedragen,

Hierbij moet ik jullie helaas mededelen dat op woensdag 5 april jl. rond 20:00 Pak Asnawi, de operationeel manager van het weeshuis, is overleden. Op donderdag 6 april 2017 is hij begraven in het Walsema complex, vlakbij het weeshuis.

Pak Asnawi, oud bankdirecteur en hoofd van het dorp Lam Hasan, waar het weeshuis gevestigd is, was een vriendelijke man met een groot hart. Hij heeft zich vanaf het moment dat de Tsunami plaatsvond hard gemaakt voor en ontfermd over, weeskinderen waarbij hij het liefst alle kinderen wilde helpen. Pak Asnawi heeft Muslimin, Supervisor, nadat hij door de Tsunami op traumatische wijze beide ouders was verloren, ook opgenomen alsof het zijn eigen kind was. Pak Asnawi, is sinds de oprichting van Yayasan Aneuk Atjeh, de Indonesische Stichting waar Stichting Weeshuis Atjeh een samenwerkingsverband mee heeft, actief als voorzitter en heeft tevens de rol van Operationeel Manager eigen gemaakt.

Ik ken hem persoonlijk al vanaf begin 2005 waarbij hij Leon Burger, oud voorzitter Stichting Weeshuis Atjeh en mij, de verwoestingen van de Tsunami in de Provincie Atjeh heeft laten zien. Daar zaten we in zijn grote auto, met roze leren bekleding en een toeter dat bij indrukken varkensgeluiden maakt. Bijzonder contrast

gaf dat bij het zien van de verwoestingen die de Tsunami had aangericht. Het werd ons al snel duidelijk dat de beste man een groot netwerk heeft in Atjeh en de Indonesische manier van beïnvloeden en zaken doen volledig beheerste. Onze constructieve samenwerking voelde vaak als een emotionele rollercoaster. We hebben met Pak Asnawi, gelachen, gehuild, gestreden en zijn zelfs met hem naar de gouverneur van Atjeh geweest in een poging om overheidssubsidie te krijgen. Pak Asnawi heeft in samenwerking met ons, ook enorm zijn best gedaan om het weeshuis selfsupporting te krijgen, zodat de weeskinderen uiteindelijk in eigen financiële behoefte konden voorzien. Dit heeft hij helaas niet van de grond gekregen. Maar het weeshuis had geen kans van slagen zonder zijn betrokkenheid. Het weeshuis heeft in de loop der jaren mede dankzij hem ook een andere rol gekregen. De rol van gemeenschapshuis waar kinderen en vrijwilligers uit de buurt ook regelmatig kwamen bidden en spelen.

Pak Asnawi is voor onze weeskinderen een vaderfiguur geworden. Zijn persoonlijke betrokkenheid bij het lief en leed van de weeskinderen ging ver. Hij heeft vaak eigen geld ingezet om begrotingen voor de weeskinderen te dichtten. Jullie begrijpen vast dat zijn overlijden een enorme impact heeft op de weeskinderen. De beste man is als mens onvervangbaar. Zijn rol in betrokkenheid bij het weeshuis dient uiteraard wel overgenomen te worden. Momenteel vangen de vrouw van Pak Asnawi en Muslimin, de Supervisor de weeskinderen op als tussenoplossing. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Namens Stichting Weeshuis Atjeh,

Bianca Breukink Smolders
Ambassadeur van Stichting Weeshuis Atjeh