

Stichting Weeshuis Atjeh

Stichting Weeshuis Atjeh is opgericht om de kinderen die slachtoffer zijn geworden van de Tsunami in 2004 en hierdoor wees zijn geworden, een kansrijke toekomst te bieden. Naast de kansen en zelfredzaamheid vergroten staat Stichting Weeshuis Atjeh ook voor het voorzien in primaire levensbehoeften als veiligheid, onderdak, voedsel en kleding.

De stichting is een organisatie zonder winst oogmerk. Alle binnenkomende middelen zullen worden gebruikt voor de realisatie van de doelstellingen.

Alle werkzaamheden zowel door de bestuursleden als de vrijwilligers worden onbezoldigd verricht.

Het bestuur